



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ  
ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ  
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ**

Αρ.πρωτ.: \*\*\*/12.10.2017

Διεύθυνση: Φιλικής Εταιρείας 6  
27200 ΑΜΑΛΙΑΔΑ  
Τηλέφωνο: 2622.360.512 & 514  
Τηλεομοιότυπο: 2622.360.513  
Ηλεκτρ.Ταχυδ.: simparastatis@amaliada.gr  
Ιστοσελίδα: www.dimosilidas.gr

- Προς:**
- 1. Διεύθυνση Διοίκησης και Πρόνοιας**  
➤ Προϊστάμενο Διεύθυνσης  
(email: kollias@amaliada.gr)
  - 2. Κον \*\*\*\***

**Κοιν.:** Βλ. πίνακα αποδεκτών

**ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ 31/2017**  
(Άρθρο 77 παρ.3 Ν.3852/2010)

Το γραφείο του Συμπαραστάτη δέχτηκε την υπ.αριθμ. πρωτ. \*\*\*/02.10.2017 καταγγελία του κ.\*\*\* κατοίκου \*\*\*, που έλαβε αριθμό \*\*\*/2017 στο Μητρώο Καταγγελιών.

Ο καταγγέλλων, κάτοικος Αμαλιάδας, εργαζόμενος ως διανομέας καφέ και έτοιμου φαγητού και μετακινούμενος για τη δουλειά του με μοτοποδήλατο, **αναφέρει** ότι την 1/10/2017 και ώρα 12<sup>η</sup> μεσημβρινή περίπου, δέχτηκε επίθεση από πέντε (5) περίπου αδέσποτα σκυλιά, στη διασταύρωση των οδών Γ.Παπανδρέου και Τσιμισκή, επιβαίνων στο μοτοποδήλατο, εκ των οποίων δύο μικρότερα τον δάγκωσαν στα δάχτυλα του δεξιού του ποδιού, πάνω από το αθλητικό παπούτσι, και αναγκάστηκε, με τη βοήθεια τρίτου, να πάει στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας για αντιτετανικό ορό. **Αναφέρει επίσης** ότι το βράδυ της ίδιας ημέρας, στις 10.30' περίπου, επιβαίνων στο μοτοποδήλατο, δέχτηκε επίθεση από άλλο αδέσποτο σκυλί, θηλυκό που έχει γεννήσει πρόσφατα, στη διασταύρωση των οδών Πολυτεχνείου και Τσιμισκή, χωρίς δάγκωμα αυτή τη φορά. Και ότι και πριν από ένα χρόνο περίπου, είχε δεχθεί επίθεση από άλλα αδέσποτα σκυλιά στην περιοχή του σκουπιδότοπου, με δαγκώματα και στα δύο πόδια και είχε

προσαχθεί και τότε στο Νοσοκομείο. Ότι απευθύνθηκε στην Εισαγγελία Αμαλιάδας και τον παρέπεμψαν στο Δήμο και απευθύνθηκε στον Αντιδήμαρχο κ. Παναγιωτόπουλο και στο Διευθυντή της Δ/νσης Διοίκησης κ. Κόλλια, όπου έλαβε την απάντηση ότι «ο Δήμος κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν είναι δυνατό να μαζέψει όλα τα αδέσποτα». **Παραπονείται** λοιπόν για την απαράδεκτη αυτή κατάσταση που επικρατεί στην πόλη, που δεν του επιτρέπει να κινείται και να εργάζεται με ασφάλεια και **ζητεί** την απομάκρυνση των αδέσποτων σκύλων από την πόλη, για να μπορεί να κυκλοφορεί χωρίς κίνδυνο για την υγεία του και τη ζωή του.

Σύμφωνα με το άρθρο 77 παρ. 3 του Ν.3852/2010, ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης δέχεται καταγγελίες άμεσα θιγόμενων πολιτών για κακοδιοίκηση από τις υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις του Δήμου και διαμεσολαβεί για την επίλυση των σχετικών προβλημάτων, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους. Με την παρούσα εκπληρώνεται εμπρόθεσμα η εν λόγω υποχρέωση απάντησης. Στην προκειμένη περίπτωση ο καταγγέλλων είναι άμεσα θιγόμενος πολίτης και τα καταγγελλόμενα αφορούν αρμοδιότητες της Δ/νσης Διοίκησης και Πρόνοιας του Δήμου Ήλιδας, υπηρεσία προς την οποία ο Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης είναι αρμόδιος να ασκήσει τη διαμεσολαβητική του παρέμβαση.

Για το απαράδεκτο, εξευτελιστικό, επικίνδυνο και τριτοκοσμικό φαινόμενο των αδέσποτων σκύλων, που έχει εξελιχθεί σε αληθινή μάστιγα για τους πολίτες και την κοινωνία και δεν είναι πρόβλημα μόνο του Δήμου μας, αλλά πανελλήνιο, οι δήμοι έχουν τη μικρότερη ευθύνη και ας έχουν επιφορτισθεί με τις σχετικές αρμοδιότητες από το νόμο.

Οι αιτίες του φαινομένου είναι πολλές και μεταξύ αυτών οι ασυνείδητοι κάτοχοι σκύλων, που τους ελευθερώνουν όποτε αποφασίσουν, οι υποτιθέμενοι ζωόφιλοι, που εκδηλώνουν τα φιλοζωικά τους αισθήματα εις βάρος των άλλων και της κοινωνίας συνολικά, τα διάφορα συμφέροντα (οικονομικά, πολιτικά-ψηφοθηρικά, ή άλλα), που εξυπηρετούνται από τη διαίωσιση της απαράδεκτης και πρωτοφανούς για την κοινωνία μας κατάστασης, οι αυταπάτες και οι ψευδαισθήσεις των

πολιτικών μας εκπροσώπων, που θεωρούν ότι ζούμε στην ιδανική Πολιτεία και ότι υπάρχει, ή μπορεί να δημιουργηθεί πάραυτα με την ψήφιση ενός νόμου, ο απαραίτητος μηχανισμός (και μάλιστα σε περίοδο ανέχειας και από δημοσίους υπαλλήλους), για την υλοποίηση των ψευδαισθήσεών τους, η ουτοπική θεώρηση του προβλήματος από την Πολιτεία, που αντιμετωπίζει τους αδέσποτους σκύλους όπως οι Ινδοί τις ιερές αγελάδες τους, με την ακατανόητη και εκτός ελληνικής πραγματικότητας νομοθεσία που έχει θεσπίσει, σε χρόνους μεγάλης οικονομικής κρίσης, η οποία, εκτός των άλλων, προβλέπει (άρθρο 9 παρ. 9 και 10 του ν.4039/2012) την επαναφορά των αδέσποτων σκύλων στο ... «φυσικό τους περιβάλλον»!!!

Οι συνέπειες, εξ άλλου, του φαινομένου βασανίζουν το σύνολο των δημοτών και των πολιτών και κάποιους «τυχερούς» περισσότερο από άλλους, όταν τυχαίνει να έχουν στη γειτονιά τους «ζωόφιλους». Πρέπει να είναι κανένας καθημερινός μάρτυρας της πραγματικότητας, για να κατανοήσει τα δεινά που προέρχονται από τους αδέσποτους σκύλους. Περιφερόμενες αγέλες ή μεμονωμένα σκυλιά, που τρομοκρατούν (με μόνη την παρουσία τους) τους πολίτες και δυσχεραίνουν την κυκλοφορία των πεζών. Καθημερινές επιθέσεις, με δαγκώματα ή όχι, σε πεζούς και τροχοφόρα. Συνεχή γαβγίσματα, ημέρα και νύχτα, όχι τα συνήθη αλλά τρομακτικά και αποτρόπαια, σε «συνεργασία» και με τα φυλασσόμενα σκυλιά (σε αυλές, ταράτσες, μπαλκόνια κλπ), που καταργούν κάθε έννοια ησυχίας, συνεπάγονται αϋπνίες και καταρράκωση της ψυχικής ηρεμίας και υγείας, η οποία με τη σειρά της επηρεάζει αρνητικά τη ζωή των πολιτών και την απόδοση στην εργασία. Δυσσομία και βρωμιά από τα κόπρανα και κίνδυνος για την ατομική και δημόσια υγεία. Είναι τα πιο εμφανή από τα δεινά που προέρχονται από την ύπαρξη των αδέσποτων σκύλων. Πέραν αυτών, δημιουργείται βαθμηδόν στους πολίτες έντονο αίσθημα απαξίωσης του κράτους και των άλλων φορέων, που δεν επιλύουν το πρόβλημα και ρήγμα στην κοινωνική συνοχή, μεταξύ των «ζωόφιλων» (με ή χωρίς εισαγωγικά) και της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, που δεν μπορούν να ανεχθούν την απαράδεκτη αυτή κατάσταση.

Ο Συμπαραστάτης επεξεργάζεται Ειδική Πρόταση προς τη Δημοτική Αρχή και την αρμόδια υπηρεσία, με την ελπίδα ότι θα συμβάλει στην αντιμετώπιση του προβλήματος.

Αντιλαμβάνεται, επίσης, ο Συμπαραστάτης, ότι ο Δήμος, με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και την υπάρχουσα υποδομή, αδυνατεί να επιλύσει σε ικανοποιητικό βαθμό το πρόβλημα. Και ότι είναι αβέβαιο αν το πρόβλημα θα επιλυθεί στο ορατό μέλλον.

Θα πρέπει όμως, σε σχέση και με τα καταγγελλόμενα περιστατικά, να ενεργοποιηθεί και εφαρμοσθεί, **κατ'απόλυτη προτεραιότητα**, το εδ. γ της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν.4039/2012, που προβλέπει την ευθανασία για τα επικίνδυνα ζώα, οπωσδήποτε δε εκείνα για τα οποία έχουν καταγγελθεί περιπτώσεις επιθέσεων. Αυτή την αρμοδιότητα **μπορεί και πρέπει** να την ασκήσει η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, με την υποδομή που διαθέτει, και **θα είναι αδικαιολόγητο και απαράδεκτο να επαναλαμβάνονται επιθέσεις από τα ίδια σκυλιά.**

Σχετικά με την καταγγελλόμενη περίπτωση δεν έχουμε άλλα στοιχεία, εκτός από την έγγραφη αναφορά του καταγγέλλοντα, που να επιβεβαιώνουν την επίθεση και τον τραυματισμό. Δεν έχουμε όμως και λόγο να αμφισβητήσουμε την ειλικρίνεια των καταγγελλομένων, δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές αναφορές για επιθέσεις στα συγκεκριμένα σημεία.

Κατόπιν αυτών, καλείται η αρμόδια Δ/νση Διοίκησης και Πρόνοιας, που γνωρίζει καλά το πρόβλημα και τις καταγγελθείσες περιπτώσεις επιθέσεων, αφενός μεν να εφαρμόσει την παραπάνω διάταξη περί ευθανασίας στις αναφερόμενες από τον καταγγέλλοντα δύο περιπτώσεις και να μας ενημερώσει, αφετέρου δε να μας γνωρίσει σε πόσες και ποιές περιπτώσεις επικίνδυνων ζώων έχει εφαρμοσθεί μέχρι σήμερα η παραπάνω διάταξη.

Αμαλιάδα 12/10/2017

Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ

Κοιν.: Πίνακας Αποδεκτών (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο)

1.Γραφείο Δημάρχου (email:c.christodoulopoulos@amaliada.gr)

2.Γραφείο Γενικού Γραμματέα (email: lykourgosp@amaliada.gr)

3.Αντιδήμαρχο Διοίκησης και Πρόνοιας κ.Ε.Παναγιωτόπουλο (email: npanagiot@amaliada.gr)